

## Skön höst med bär och böcker

**Hoppas att ni** har lyckats få några dagars sol nu mot slutet under denna annars ganska kyliga sommar. Några som har trivts med vädret är bären och svamparna, så har ni möjlighet rekommenderas en tur i skogen. Att skörda det som naturen har att erbjuda är både hållbart, ekonomiskt och väldigt roligt.

**Att odla sina egna bär** och grönsaker har ökat i popularitet under de senaste åren. Allt fler hushåll söker sig till koloniträdgårdar för att odla och stadsodling ordnas på alla möjliga platser. I ett område som Larsberg, med mycket natur och grönytor, finns alla möjligheter. Finns intresse för stadsodling lär inte yta för att ställa upp pallkragar vara något problem. Och även om man bor ovanpå ett parkeringsgarage går det att lösa, längre fram i tidningen kan du se hur.

**Mellan allt odlande** kan det vara skönt att få sjunka ner i en fåtölj och läsa en spännande bok. Varför inte passa på medan du tvättar tänkte vi och därför testar vi nu minibibliotek i några tvättstugor. Blir det omtyckt hoppas vi kunde sprida idén till fler hus.

**Under juni månad** var det samråd för nya hyresrätter i Larsberg Centrum och Larsbergsborna fick möjlighet att tycka till. Lidingö stad arbetar för närvarande med att sammanställa de synpunkter som kommit in.

**Till sist vill jag** passa på att hälsa varmt välkommen till våra två nya butikshyresgäster i Dalén; Chic Clinic och Jonas Norén AB. Läs mer om deras verksamheter på sida fyra.

**Nästa nummer** av Kvadrat kommer ut i slutet av december. Till dess önskar jag en härlig höst och trevlig läsning!

*Siv Malmgren*

Siv Malmgren, VD



# LÄSER DU NÄSTA BOK I TVÄTTSTUGAN?

*Det började med att hyresgäster spontant la sina lästa böcker i entréer och trapphus så att fler kunde få nöje av dem. Men det fanns inget riktigt bra ställe att lägga dem på. Vi på John Mattson funderade då på hur vi kunde ta vara på ett bra hyresgästinitiativ.*

För några år sedan satt vi därför upp en bokhylla i en av tvättstugorna. Det visade sig vara populärt hos hyresgästerna, så därefter har de flesta hus fått sådana "minibibliotek".

Det födde i sin tur idén att göra våra tvättstugor till någonting mer. För varför måste en tvättstuga vara kal och ogästvänlig? Vi vände oss till inredaren Nillus Eriksson som, förutom att hon är Lidingöbo, också är utbildad möbelsnickare vid Carl Malmstensskolan.

- Jag tänkte genast på uppgiften. Jag bodde tidigare i en liten etta på Söder

med gemensam tvättstuga i källaren.

Belysningen i det kala och trista rummet var knivskarp. Där satt jag allt som oftast och vaktade mina kläder då mycket försvann ur torkskåpet. Städningen var det lite sisådär med, och jag undrade ofta om inte hyresgästerna skulle anstränga sig mer om miljön var trevligare.

Nillus såg det som en spännande utmaning att få skapa någonting mysigt men också praktisk i en vanligtvis ganska steril miljö.

- Utmaningen var att göra stor skillnad med små medel. Inredningen måste



Här skruvas det. De enkla kuberna fungerar både som bokhyllor och som avställningsyta, där en kaffekopp eller något annat man vill ha med sig för en skön stund i tvättstugan.



Så här blir tvättstugan ombonad med enkla medel. Mattan blir en verklig färgglick mot de vita väggarna och stolen är försedd med ordentliga karmar så att det är lätt att komma i och ur den. Välkommen att sitta ned!

också vara lätt utbytbar. Under mina femton år som inredare har färgglädje varit ett ledord. En tavla och levande blommor gör också tvättandet trevligare.

#### **MER ÄN EN TVÄTTSTUGA**

I de fyra tvättstugor på Larsbergsvägen som vi provat att inreda har vi, förutom ökad trivsel, velat tillföra ny funktion. Tanken är att manska kunna fördriva tiden när man kommer ner och finner att tvättmaskinen inte är klar eller tvätten fortfarande är fuktig.

– Här har jag också valt enkla lösningar, berättar Nillus. En klädhängare för ytterkläder. Små väggskåp att lägga bytesböckerna i. Kanske också för en medhavd kaffekopp? Liksom en rejäl, ombonad rottingfätölj med karm så att det är lätt att komma i och ur den.

#### **DELA MED DIG AV EN BOK**

– Meningen är att vi alla ska trivas och tillsammans ta väl hand om våra tvättstugor, säger Joel Bixo, på John



Kuberna hängs upp på väggen så att de samtidigt bildar spännande former.



Nilus Eriksson är byggnadsingenjören som utbildade sig till möbelsnickare och sedan blev inredare. Hennes ledord är färgglädje.

Mattson. Passa på att ställa ner böcker du vill dela med dig av samtidigt som du lånar en annan, och vattna gärna blomman om den blivit torr. Kanske vill du tipsa den som kommer efter dig i tvättstugan om en favoritbok? Jag hoppas att det här kommer att bidra till gemenskapen på ett bra sätt. Slår det väl ut så kommer vi successivt att inreda tvättstugorna i fler hus.